

ALLEEN JEZUS CHRISTUS REDT

En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam JEZUS noemen, want hij zal zijn volk van hun zonden redden.
Mattheüs 1:21

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 14:6

Evenmin is er redding in enig ander: want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij gered moeten worden. Handelingen 4:12

... Christus stierf voor onze zonden volgens de Schriften;
En dat hij werd begraven en dat hij op de derde dag weer opstond volgens de Schriften:
1 Korintiërs 15:3-4

In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de zonden, naar de rijkdom van zijn genade;
Efeziërs 1:7



And the gospel must first be published
among all nations. MARK 13:10

**ER ZIJN VIER WAARHEDEN DIE WE VOLLEDIG
MOETEN BEGRIJPEN:**

1 GOD HOUDT VAN JE.

GOD WIL DAT JE EEUWIG LEVEN BIJ HEM IN DE HEMEL HEBT.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet
verderve, maar het eeuwige leven hebbe. JOHANNES 3:16

GOD WIL DAT JE EEN OVERVLOEDIG EN ZINVOL LEVEN HEBT.
De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben
gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.
JOHANNES 10:10

**VEEL MENSEN ERVAREN ECHTER GEEN ZINVOL LEVEN EN ZIJN
ONZEKER OVER HET EEUWIGE LEVEN OMDAT...**

2 DE MENS IS VAN NATURE ZONDIG. HIJ IS DUS VAN GOD GESCHEIDEN.

WE ZIJN ALLEMAAL ZONDAARS.
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
ROMEINEN 3:23

DE STRAF VOOR DE ZONDE IS DE DOOD.
Want de bezoldiging der zonde is de dood... ROMEINEN 6:23

ER WORDEN IN DE BIJBEL TWEE SOORTEN DOOD GENOEMD:

- **FYSIEKE DOOD**

En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna
het oordeel; HEBREEËN 9:27

- **GEESTELIJKE DOOD OF EEUWIGE AFSCHIEDING VAN GOD**

Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers,
en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars,
is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is
de tweede dood. OPENBARING 21:8

ALS DE MENS VANWEGE ZIJN ZONDE VAN GOD IS GESCEIDEN,
WAT IS DAN DE OPLOSSING VOOR DIT PROBLEEM?
WE BESCHOUWEN DEZE VAAK ALS DE OPLOSSINGEN:

RELIGIE, GOEDE DADEN, MORALITEIT

ER IS ECHTER MAAR ÉÉN OPLOSSING DIE DOOR GOD
WORDT GEBODEN.

3 JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE WEG NAAR DE HEMEL.

DIT IS WAT GOD ZEI.

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. JOHANNES 14:6

JEZUS CHRISTUS HEEFT DE STRAF VOOR UW ZONDEN
VOLLEDIG BETAALD.

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig
voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel
is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;
1 PETRUS 3:18

GOD HEEFT DE BELOFTE VAN EEUWIG LEVEN.

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den
Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods
blijft op hem. JOHANNES 3:36

HET IS ECHTER NIET VOLDOENDE OM ALLEEN TE WETEN WAT
JEZUS CHRISTUS VOOR ONS HEEFT GEDAAN.

4 WE MOETEN ONS GELOOF IN DE HEER JEZUS CHRISTUS STELLEN VOOR ONZE REDDING.

ONZE REDDING IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE GENADE VAN
GOD DOOR HET GELOOF IN JEZUS CHRISTUS.

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u,
het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
EFEZIËRS 2:8-9

ZEG DIT GEBED TOT GOD IN GELOOF:

HEER JEZUS, HEEL ERG BEDANKT VOOR UW GROTE LIEFDE VOOR MIJ. IK BEKEN DAT IK EEN ZONDAAR BEN EN IK VRAAG OM VERGEVING. DANK U DAT U AAN HET KRUIS BENT GESTORVEN OM DE STRAF VOOR MIJN ZONDEN TE BETALEN. IK GELOOF IN UW OPSTANDING UIT DE DOOD. VANAF NU VERTROUW IK OP U ALS MIJN HEER EN VERLOSSER. IK AANVAARD UW GESCHENK VAN EEUWIG LEVEN EN IK GEEF MIJN LEVEN AAN U OVER. HELP MIJ UW GEBODEN TE GEHOORZAMEN EN AANGENAAM TE ZIJN IN UW OGEN. AMEN.

ALS U IN JEZUS CHRISTUS GELOOFT, IS U HET VOLGENDE OVERKOMEN:

▪ JE HEBT EEUWIG LEVEN MET GOD.

En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. JOHANNES 6:40

▪ AL JE ZONDEN ZIJN VERGEVEN. (VERLEDEN HEDEN TOEKOMST)

Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; COLOSSENZEN 1:13-14

▪ JE BENT EEN HEEL NIEUW SCHEPSEL IN DE OGEN VAN GOD. DIT IS HET BEGIN VAN JE NIEUWE LEVEN.

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 2 CORINTHIËR 5:17

▪ JE BENT NU EEN KIND VAN GOD.

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; JOHANNES 1:12

HET DOEN VAN GOEDE DADEN IS GEEN MIDDEL TOT REDDING, MAAR EEN BEWIJS VAN ONZE REDDING.

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. EFEZIËRS 2:8-9

Dit evangelietraktaat is gratis. Niet te koop.